



## Ανακοίνωση της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας

Θεσσαλονίκη, 29.01.2016

Με αφορμή την συνεχιζόμενη κινητοποίηση από μέρος μεγάλης μερίδας ασθενών και τις εκπεφρασμένες προσδοκίες τους σε επαφές τους με τους θεράποντες ιατρούς, το Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ έλαβε την απόφαση να τοποθετηθεί αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το φερόμενο «εμβόλιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητού Οργανικής Χημείας κ. Ι. Ματσούκα.

Από το ύφος και το λεκτικό των ως άνω δημοσιεύσεων δημιουργήθηκε σε πολλούς ασθενείς η **λανθασμένη εντύπωση** ότι το «εμβόλιο» είναι πραγματικότητα και ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο με συνέπεια την εκδήλωση έντονου και επίμονου ενδιαφέροντος από ασθενείς και συγγενείς τους για την προμήθεια του «εμβολίου».

Ως επιστήμονες και ερευνητές, συμμεριζόμαστε απόλυτα τον ενθουσιασμό του Καθηγητού κ. Ματσούκα για την πορεία των μακροχρόνιων ερευνών του ιδίου και της ομάδας του και της δυναμικής που αυτές μπορεί να εμπεριέχουν. Ωστόσο, αισθανόμαστε την ανάγκη να αποσαφηνίσουμε ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τα ως άνω δημοσιεύματα.

Η εξασφάλιση επιπλέον πατέντας για τα προϊόντα έρευνας, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι πάγια τακτική των ερευνητικών ομάδων για προστασία των προϊόντων της έρευνάς τους, ανεξάρτητα από το αν τα προϊόντα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά. Το γεγονός ότι υπάρχουν ερευνητικές ομάδες στην πατρίδα μας που προσπαθούν να δημιουργήσουν μόρια με ενδεχόμενη εφαρμογή στη θεραπευτική, είναι ελπιδοφόρο μήνυμα για την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Ωστόσο, δυστυχώς, δεν είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται από τα σχετικά δημοσιεύματα στους ασθενείς και τους συγγενείς τους οι οποίοι εκλαμβάνουν το λεκτικό, το ύφος και τα μηνύματα των σχετικών δημοσιευμάτων ως άμεση λύση στο πρόβλημα της υγείας τους.

Μόρια ή τεχνικές που θα μπορούσαν δυνητικά να είναι θεραπεία για την Πολλαπλή Σκλήρυνση υπάρχουν πολλά στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα όλου του κόσμου. Στην Ελλάδα, ομάδες σαν αυτή του Καθηγητού κ. Ι. Ματσούκα αποτελούν μέλη της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας όπως και όλες οι αντίστοιχες ομάδες της πατρίδας μας, που στο σύνολό τους τιμούν την Ελληνική επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, η πρόταση πως τα μόρια αυτά είναι πολλά υποσχόμενη θεραπεία, ειδικά για μία νόσο όπως η Σκλήρυνση κατά

**Πλάκας, είναι προς το παρόν μόνο μία υπόθεση που μένει να εξεταστεί αν είναι ή όχι ρεαλιστική. Η διαδικασία αυτή είναι μακροχρόνια και σε πολλές περιπτώσεις απρόβλεπτη. Κατ' επέκταση κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί τεκμηριωμένα και με ασφάλεια πως η δημιουργία εμβολίου αποτελεί «θέμα χρόνου», όπως αφήνεται να εννοηθεί από ορισμένα δημοσιεύματα.**

Η επιστήμη, και ιδιαίτερα η ιατρική, των χρόνιων δυσίατων νόσων, όπως η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, επιβάλλει την μετριοπάθεια στα ερευνητικά πορίσματα που επικοινωνούνται στην κοινή γνώμη, ιδίως όταν αυτά δημιουργούν ελπίδες και συνοδό αναστάτωση στους ασθενείς που ενδέχεται να διαψευστούν από την πραγματικότητα.

Υπεύθυνοι τέλος για ανακοινώσεις προς την κοινωνία και οπωσδήποτε τους ασθενείς σε θέματα που άπτονται της θεραπευτικής των νόσων, είναι οι αρμόδιοι ιατροί της εκάστοτε ειδικότητας. Και αυτό, διότι οι ασθενείς μας δεν μπορούν να διαχειριστούν τον επιστημονικό ρεαλισμό μιας πληροφορίας, ιδιαιτέρως υπό το κράτος της ανάγκης για ελπίδα. Στην ανάγκη αυτή οφείλουμε καταρχήν το δέοντα σεβασμό.

Για την Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας,  
Καθηγητής Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος ΔΣ